

GEMEENTE (A)

*op verzoek van de heer van de Vyvere*

POSTREKENING 332515

Nr 19

ONDERWERP :

31 October 41 693.

Vermiste leden van het  
Duitsche luchtwapen.

Aan den Heer Procureur-Generaal,  
fgd. gew. Directeur van Politie  
te 's GRAVENHAGE

Bijlage

Ter voldoening aan Uw schrijven d.d. 22 October 1941 No 1738 R.P. deel ik U mede, dat in deze gemeente één Duitsch vliegtuig is meergestoot en wel op het grondgebied der voormalige gemeente Sint Kruis, welke gemeente op 1 April 1941 is gevoegd bij de gemeente Aardenburg.

Betreffende dit vlieg-ongeval kan het volgende worden vermeld: In den morgen van 14 Mei 1940 <sup>+16</sup> uur bevond zich een Duitsche bommenwerper (type onbekend) boven de Belgische gemeente St Laureins in gevecht met een jachtvliegtuig (zeer waarschijnlijk Fransch). Op gemeld tijdstip geraakte de bommenwerper in brand en stortte naar beneden in de richting der gemeente St Kruis. Vlak bij de Beclousche Watergang (die zich bevindt tusschen St Laureins en St Kruis) kwam het toestel op den grond, nadat 4 bommen waren afgévlogen. Het toestel werd door deze botsingen totaal vernield. Vleugels, staart, propellers, motoren en vele andere deelen van het vliegtuig werden ver uit elkaar geslingerd en kwamen verspreid terecht op een stuk bouwland en in een stuk moeras. Het was een twee-motorig toestel. Het neerstooten werd waargenomen door Petrus van de Vyvere, die op zijn erf stond. Op ongeveer 200 m van dit erf verwijderd kwam het vliegtuig neer. Het adres van P. van de Vyvere luidt: Gemeente Aardenburg, wijk St Kruis, Keursteenweg B 18.

Het toestel had een bemanning van 4 koppen. De lijken dezer vliegers lagen onherkenbaar verminkt verspreid over het landbouwveld. Het bergen der lijken geschiedde door de Marechaussee te Aardenburg, samen met de gemeentepolitie van St Kruis en het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst St Kruis, alsmede Fransche militairen, die te St Kruis waren ingekwartierd. Met een vrachtauto werden de stoffelijke overschotten vervoerd naar de kom der gemeente St Kruis, waar zij in 4 kisten op de begraafplaats der N.H.Kerk werden begraven des middags van denzelfden dag. Van drie leden der bemanning werden de herkenningsplaatjes en verdere bescheiden gevonden, t.w. van: Richard Schneegotzki, Heinz Spillmann en Wilhelm Colleseus.

Deze papieren werden medegenomen door den Opperwachtmeester der Marechaussee te Aardenburg. Ze zijn later niet teruggevonden. Genoemde Opperwachtmeester is n.l. met vele andere politiemannen, samen met Nederlandsche militairen enkele dagen later in de richting Ostende (B.) vertrokken. Vermoedelijk bevindt hij zich thans in Engeland.

Op de graven werden van gemeentewege houten kruisen aangebracht, vermeldende de namen der gesneugelden, terwijl het vierde graf als opschrift droeg: Onbekend.

Duitsche militairen van de luchtmacht, die later de graven kwamen bezoeken, deelden mede, dat deze onbekende vlieger was

Walter Gers. Door deze militairen werden ook de grafteekens vervan-  
gen door grotere, die de volgende opschriften dragen:

Ofw Richard Schneegotzki

1 (F) 121

Geb. 20.10.11

Gefallen 14.5.40

Oblt Heinz Spillmann

1 (F) 121

Geb. 21.6.13

Gefallen 14.5.40

Uffz Willy Colleseus

1 (F) 121

Geb. 5.6.13

Gefallen 14.5.40

Uffz Walter Gers

1 (F) 121

Geb. 9.6.16

Gefallen 14.5.40

De Burgemeester van Aardenburg,

